



Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 201/1/55ε

ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Πριν ένα χρόνο, με αφορμή τα εγκαίνια της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την τότε αγωνιστική μας κινητοποίηση στο Λευκό Πύργο, με στόχο την επίλυση δίκαιων αιτημάτων μας, **ΣΑΣ ΕΙΧΑΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ** για την **άμεση αναγκαιότητα λήψεως τολμηρών αποφάσεων**, εκ μέρους όλων των αρμοδίων Υπουργείων για την αποτελεσματική λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων μας Δυνάμεων.

Έκτοτε, και ενώ έχουν μεσολαβήσει οι εθνικές εκλογές -κατά τις οποίες αναδείχθηκε και πάλι νικητής η Νέα Δημοκρατία- σήμερα **είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας υπενθυμίσουμε ότι, σημαντικά αιτήματα του ένστολου δυναμικού της χώρας, παραμένουν στο τραπέζι του διαλόγου, παρά τις όποιες θετικές εξελίξεις σε επί μέρους ζητήματα, θεσμικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.**

Οφείλουμε όμως να μην παραγνωρίσουμε ότι υπάρχουν συμβάντα που μας ανησυχούν και ενίοτε μας προκαλούν θυμό και απογοήτευση. Αδιάψευστος μάρτυρας, ο βαρύτατος τραυματισμός του 31χρονου συναδέλφου μας Αστυνομικού, πριν από μερικές ημέρες, αλλά και άλλα τραυματικά και θανατηφόρα συμβάντα στο χώρο εργασίας μας όλο αυτό το διάστημα.

Ως νόμιμοι, θεσμικοί εκπρόσωποι, επομένως, των εκατοντάδων χιλιάδων μελών της **στρατευμένης κοινωνίας** των Αστυνομικών, των Πυροσβεστών, των Λιμενικών και των Στρατιωτικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των μελών των οικογενειών τους, είμαστε υποχρεωμένοι για άλλη μια φορά να σας ενημερώσουμε ότι **ΑΓΩΝΙΟΥΜΕ:**

Για το μέλλον μας, για την επαγγελματική μας υπόσταση, για την ποιότητα ζωής ημών και των οικογενειών μας, για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε, για το παρεχόμενο αγαθό της ασφάλειας, για το επίπεδο ασφαλείας, συνολικότερα στη χώρα μας.

Και όλα αυτά, δεν είναι, δυστυχώς, **μια κραυγή αγωνίας** για τις ανάγκες της σημερινής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας μας.

Είναι η καθημερινή διαπίστωση των χιλιάδων μελών μας σε όλη την Ελλάδα, που φτάνει σε μας γοερά κάθε φορά όταν ο Αστυνομικός, ο Πυροσβέστης, ο Λιμενικός και ο Στρατιωτικός **νιώθει στο «πετσί» του τις υπηρεσιακές ανεπάρκειες, τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, τις απροκάλυπτες απειλές και τους εγγενείς κινδύνους.** Όταν, -φευ- καλείται να θρηνήσει και να αποχαιρετήσει τους δικούς του ανθρώπους, αυτούς που έφυγαν πρόωρα από κοντά μας –**Πεσόντες στο βωμό του καθήκοντος**, ή όταν πάλι, εκπέμπει SOS, προειδοποιώντας κάθε αρμόδιο αξιωματούχο, ότι το φιλότιμο και η υπομονή, έχουν κι αυτά τα όριά τους.

Αποφασίσαμε, λοιπόν, μετά από ώριμες σκέψεις και κατ' απαίτηση σύμπασας της κοινωνίας των ενστόλων που εκπροσωπούμε, **να θέσουμε υπόψη σας και ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ, κατά προτεραιότητα, συγκεκριμένων αιτημάτων μας:**

- Αιτημάτων όχι συντεχνιακών, αλλά ειδικά εκείνων που είναι άμεσα **συνυφασμένα και αλληλένδετα με το βαθμό απόδοσης του συνόλου των ένστολων στελεχών** της πατρίδας μας.
- Αιτημάτων που σεις ο ίδιος, όσο και το κυβερνών κόμμα, άλλωστε, **έχετε προσυπογράψει κατά την προηγούμενη κυβερνητική περίοδο, αποδεχόμενοι το δίκαιό τους**, και άρα, την αδήριτη αναγκαιότητα, να γίνουν πράξη. **Να γίνουν όμως πράξη ΤΩΡΑ και όχι στο απώτερο μέλλον.** Διότι κάθε άλλη παράταση στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων και αποφάσεων, για όλους εμάς θα συνιστά πλέον στάση προσβλητική και απαξιωτική.

Δεν έχετε Κύριε Πρωθυπουργέ, πλέον, καμία ανοχή και κανένα περιθώριο αναβολής προαναγγελθέντων δεσμεύσεων και εξαγγελιών σας!

Τη στιγμή που με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου διευθετούνται αμέσως άλλα θέματα, **χρόνια ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΝΑΖΟΥΝ** στα συρτάρια των αρμοδίων, αν και η επίλυσή τους θεωρείται αυτονόητη και επιβεβλημένη από όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας. **Τέρμα, λοιπόν, τα ωραία λόγια**, οι υποσχέσεις και οι «αγάπες» για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σας καλούμε να δώσετε στους αρμόδιους Υπουργούς τις αναγκαίες **εντολές υλοποίησης των δεσμεύσεών σας**, βάζοντας οριστικό τέλος στην ανασφάλεια που βιώνει κάθε Συνάδελφος και κάθε Συναδέλφισσά μας, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από το Καστελόριζο μέχρι τους Οθωνούς.

Σήμερα, διαδηλώνουμε μαζικά για τη ζωή μας, διαδηλώνουμε για την ασφάλεια του τόπου μας.

Δουλεύουμε επικίνδυνα και πληρωνόμαστε ανθυγιεινά!

Ακόμα να πεισθείτε;

Το αίμα των συναδέλφων μας, κατά πως φαίνεται, δεν είναι αρκετό (!!!) για τη θεσμοθέτηση του «επικινδύνου», ΤΩΡΑ!

ΩΣ ΠΟΤΕ θα εθελουφλείτε;

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ! #ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ_ΤΩΡΑ

Με τη σημερινή μας πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία της Παλιάς Βουλής, εκφράζοντας τα αισθήματα οργής και αγανάκτησης όλων των Αστυνομικών, των Πυροσβεστών, των Λιμενικών και των Στρατιωτικών της Χώρας τονίζουμε για τελευταία φορά:

Ήρθε η ώρα ΤΩΡΑ, επί της δικής σας κυβερνητικής θητείας, να προβείτε:

-Στη θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας, ένα αίτημα διαχρονικό, που επιτέλους πρέπει να λάβει οριστικά τη θετική του απάντηση, ως αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς και των θυσιών του ανθρώπινου δυναμικού των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

-Στη θεσμοθέτηση ενός νέου ειδικού μισθολογίου των Σ.Α. και των Ε.Δ., αποκαθιστώντας πλήρως τις μνημονιακές και μη, αδικίες, σε συνέχεια των θετικών διατάξεων που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη νέα Βουλή, αλλά και στη δίκαιη χορήγηση των προβλεπομένων επιδομάτων (παραμεθορίου, δασικό κλπ).

-Στην αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης της νυχτερινής εργασίας.

-Στην επαναφορά του 13^{ου} - 14^{ου} μισθού.

-Στην πλήρη εναρμόνιση με τα ισχύοντα στο δημόσιο της νομοθεσίας για την αποζημίωση των εκτός έδρας μετακινήσεων (οδοιπορικά), ώστε να μην προκαλείται οικονομική βλάβη στα μέλη μας.

-Στην πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και στην αναπροσαρμογή των οργανογραμμάτων όπου αυτό απαιτείται.

-Στην αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων μέσων, στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, των υποδομών και των λειτουργιών κρίσιμων φορέων και τομέων δράσεως.

- Στη λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και στην καθιέρωση Ιατρού εργασίας στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, ώστε να αντιμετωπιστούν οι επαγγελματικές ασθένειες-απώλειες συναδέλφων μας.

-Στην αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους και των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών στον τομέα της Πρόνοιας, της Υγείας και της Παιδείας, τα προβλήματα του οποίου αγγίζουν και τις δικές μας οικογένειες.

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Γνωρίζετε και αναγνωρίζετε ότι τα προβλήματά μας, είναι πολλά και διαχρονικά. Γι' αυτό **δεν έχουμε απαίτηση να λυθούν όλα μονομιάς, αν και για πολλά από αυτά, οι περιστάσεις το επιτάσσουν.**

Το ανθρώπινο δυναμικό των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, και κατ' επέκταση, το σύνολο της μεγάλης οικογένειας του ένστολου δυναμικού της χώρας, **ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ.** Μην το λησμονείτε αυτό. Ενεργείστε με γνώμονα αυτό. Αναμένουμε, επομένως, από εσάς, **όπως σηματοδοτήσετε ξεκάθαρα την πολυπόθητη αλλαγή σελίδας στα καθ' ημάς.** Η πεποίθησή μας είναι αδιαπραγμάτευτη και σταθερή, όπως πάντα:

Ισχυρά Σώματα Ασφαλείας και ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις με άρτια εξοπλισμένο και θωρακισμένο ανθρώπινο δυναμικό, είναι η καλύτερη εγγύηση για την ευημερία και την ανάπτυξη της πατρίδας μας.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2023

Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Ε.Α.Π.Σ.

Π.Ε.Α.Λ.Σ.

Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης ΤΣΙΓΚΑΣ Κωνσταντίνος

ΓΡΑΒΑΝΗΣ
Γρηγόριος

ΡΩΤΑΣ Δημήτριος